

# הסיפור שלי

סיפור מעורר השראה  
לשולחן השבת

לזכות שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה וילדיהם:  
שירה, אוריאל מנחם הכהן, הילה, אילה שיחיו אייזנברג  
יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

## החש בראשו והעוסק בתורה

מר מוטל פייגלין



מוטל ובנו בעת ביקור ב-770  
בשנת תשמ"ט (1989)

למחרת בבוקר הלכתי לבית המרקחת הקרוב, שבשעתו היה בבעלות משפחת שפריצר. אמרתי לרוקח שאני מעוניין לרכוש אנצין. כנראה בגלל המבטא האוסטרלי שלי, לא הגיתי נכון את שם התרופה, שכן הוא לא הצליח להבין מה אני מבקש. "למה זה מיועד?", שאל.

"זה עבור מיגרנות", עניתי.

"נשמע שאתה מבקש אנצין, אבל הכדורים הללו אינם מספיק חזקים כדי לטפל במיגרנות".

בינתיים הגיעו האחים שפריצר וניסו לעזור. הם אפילו הציעו לתת לי משהו הרבה יותר חזק שעשוי להיות יותר יעיל.

"אבל נדמה לי שזה מה שהרבי אמר שאקח כנגד המיגרנות שלי", טענתי, אך הם אמרו שזה פשוט לא ייתכן.

"תראו, אפילו יש לי את זה כתוב", אמרתי ושלפתי את פיסת הנייר שעליה כתב הרבי בכתב ידו "אנצין".

**א**ני נצר למשפחת חסידי חב"ד ותיקה, כבר מאה וחמישים שנה לפחות, אולם מאחר שגרנו באוסטרליה, הזדמן לנו רק לעתים רחוקות לבקר אצל הרבי בניו יורק, הנמצאת בצד השני של כדור הארץ. אני אישית נסעתי אליו לראשונה רק בשנת תשל"א (1971), כשהייתי בן תשע עשרה.

זכיתי לקבל תור ליחידות עם הרבי זמן לא רב לאחר הגעתי, וציפיתי בכליון עיניים לקראת הפגישה איתו, במיוחד מאחר שרציתי לבקש את ברכתו לבעיה מסויימת שהפריעה לי אז.

מזה תקופת לא קצרה, סבלתי ממיגרנות - כאבי ראש חזקים. הן היו מופיעות בתדירות משתנה, לעתים אפילו פעם בשבוע, כאשר לקראת כל התקף כזה הייתי מתחיל לראות הבזקי אור מסנוורים. בכל פעם שהחלו להופיע ההבזקים הללו, ידעתי שתוך זמן קצר עומדת לתקוף אותי מיגרנה. ביקרתי אצל רופאים מומחים שהמליצו על תרופות שונות, אולם אף לא אחת מאלו עזרה.

כל מה שרציתי היה לקבל מהרבי ברכה שאזכה למצוא מזור לתופעה זו, ולכן מה רבה הייתה הפתעתי כאשר הרבי לא הסתפק רק בברכה, אלא אף רשם לי מרשם תרופתי. הוא אמר לי, "כאשר אתה מתחיל לחוות את הסימנים המבשרים על בואה של מיגרנה - כאשר מתחילים להופיע אותם הבזקי אור מסנוורים - עליך לקחת מיד אנצין".

אנצין לא הייתה תרופה שהכרתי בשעתו, שכן היא לא הייתה נמכרת (ועדיין איננה נמכרת) באוסטרליה. אבל רציתי להיות בטוח שקלטתי נכון את השם שהרבי אמר לי, ולכן אמרתי, "אני לא יודע מה זה".

בתגובה נטל הרבי פיסת נייר קטנה ורשם עליה בעיפרון מילה אחת - את שם התרופה באנגלית - ומסר לי את הפתק.

«



לציון שבועים שנה למנהיגותו של הרבי, יתמקדו פרסומי JEM בכל שבוע  
באחד מהמאורעות, הרעיונות או האישים הקשורים לחייו של הרבי.

מאורעות | רעיונות אישים



ומסתבר שהוא לא היה היחיד.

כעבור כמה שנים, אחרי שנודע לי שגם המזכירה שלי סובלת ממיגרנות מתישות, הצעתי לה לנסות אנצין, בהתאם להוראה שנתן לי הרבי. בתור חסידה מסורה של הרבי, היא התייחסה להצעתי במלוא הרצינות, ובניגוד לתרופות אחרות שניסתה בעבר, האנצין אכן עבד גם במקרה שלה.

בנוסף לעצה הרפואית, נתן לי הרבי עצה גם בנוגע ללימוד התורה. הוא אמר שבזכות הקפדה על קביעת עתים לתורה מדי יום ביומו, אזכה להתברך בהצלחה הן ברוחניות, הן בגשמיות.

עד עצם היום הזה, אני מזכיר לעצמי בקביעות את הברכות הללו (וכן ברכות רבות אחרות שזכיתי לקבל מהרבי בהמשך). דלות המילים מלתאר את מלוא הכרת הטוב שאני חש כלפי הרבי על כל הטוב שזכינו לו, אני ומשפחתי, בזכות ברכותיו.

מר מוט'ל פייגלין הוא יזם נדל"ן. הוא מתגורר עם משפחתו במלבורן, אוסטרליה, שם הוא רואיין בחודש תמוז תשע"ו (2016).

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויובד שיחיו מינסקי

## השבוע לפני:

< תשל"ו (1976) — במהלך התוועדות אחרון של פסח, ביאר הרבי את הציפיות הנדרשות מתלמידי ישיבת תומכי תמימים ומבוגרי הישיבה. הרבי ציטט את דברי מייסד הישיבה, אדמו"ר הרשב"ב, שהתבטא כי מטרתו בהקמת הישיבה "אינה בשביל התורה בלבד. תורה איננה חסרה, ב"ה. יש הרבה ישיבות"; אלא כדי שהתלמידים יעסקו בתורה מתוך "הרגש פנימי של יראת ה' ואהבת ה'", וזאת על ידי שיהיו חדורים בפנימיות התורה - תורת החסידות, שיעסקו בעבודת התפילה באריכות וביגיעה, וכן שיהיו "נרות להאיר - זוכים ומזכים הרבים", היינו שיעסקו גם בהפצת המעיינות. הדרך להיות מסור ונתון בתכלית לכל הנ"ל ולהצליח, הסביר הרבי, היא על ידי "הנחת עצמותו" - להיות בטל לרצון העליון. כ"ב בניסן

1 לקוטי שיחות יד. עמ' 314 ואילך

ההקדשות שלכם

מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

לפרטים נוספים

ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל

כתבו לנו: sipursheli@jemedi.org

כמוכן, אחרי שראו את הפתק כבר לא היה שום מקום לוויכוח. הם מכרו לי כל סוג של תרופת אנצין שרק אפשר היה להשיג - רגיל, חוזק מקסימלי, חוזק מינימלי, וכו' - וברוך ה', בצירוף ברכותיו של הרבי, זה חולל פלאים עבורי.

עד היום, אף שכבר חלפו כמעט חמישים שנה, בכל פעם שאני מבקר בניו יורק ופוגש את האחים שפריצר, עוד לפני שהם מברכים אותי בברכת "שלום עליכם", הם אומרים בחיוך: "אנצין".

מאז אותה יחידות, לא יצאתי מהבית בלי כדורי אנצין, למקרה שתתקוף אותי שוב אחת מאותן מיגרנות. אני אפילו מחזיק אותם בבית הכנסת במקום הישיבה הקבוע שלי, אולם לשמחתי כמעט שאיני נזקק להם כבר.

אני גם נתתי אנצין לאנשים שידעתי שסבלו ממיגרנות, אולם למרבה הצער, זה בדרך כלל לא עזר לאנשים אחרים. הייתי משוכנע שהרבי רשם את התרופה הזו רק עבורי, ולכן זה עבד רק במקרה שלי. אולם כעבור כארבעים שנה, גיליתי שזה לא בדיוק כך.

לפני כחמש שנים, כשנסעתי עם אשתי לחופשה בישראל, קיבלתי שיחת טלפון מאדם בשם זלמן ממנצ'סטר. הוא צפה בקטע מתוך הריאיון המוסרט שלי לחברת ג'ם ששודר במסגרת מגזין הווידאו השבועי "תורת חיים", והסיפור על מרשם האנצין שנתן לי הרבי כל כך ריגש אותי, עד שהוא ביקש לבוא לארץ עם אשתו כדי לפגוש אותי.

וזה בדיוק מה שהם עשו. כעבור כמה ימים, במהלך סעודת שבת משותפת, סיפר לי זלמן את סיפורו. במשך שנים רבות הוא סבל ממיגרנות איומות. הוא מנהל עסק גדול, אך מדי פעם הוא היה נאלץ לעזוב את עבודתו באמצע היום במהלך התקף מיגרנה, וללכת הביתה לנוח, משום שלא היה מסוגל להמשיך לתפקד. אחרי שצפה באותו סרטון "תורת חיים", הייתה לו תחושה חזקה שההשגחה הפרטית זימנה לו לשמוע על המרשם שנתן הרבי, מאחר שהדברים נוגעים גם לו.

הוא החליט לעשות את כל מה שעשיתי אני בשעתו, והוא אפילו רכש את הכדורים באותו בית מרקחת שבו רכשתי אותם אני לראשונה לפני שנים בניו יורק! למרבה המזל, האנצין הואיל לזלמן בדיוק כמו שהואיל לי, והוא הודה לי מקרב לב על ששיתפתי את הסיפור שלי. הוא ממש חש שכשם שהרבי סייע לי לשכך את המיגרנות שלי, כך הרבי עמד גם לצדו.

אף שהשתדלנו כמיטב יכולתנו לאמת כל פרט, תוכנם של הסיפורים משקף את דברי הרבי כפי שאלו הובנו בשעתו על ידי השומעים והשתמרו בזיכרונם.

MY ENCOUNTER  
with the  
REBBE

בסיוע חברי

THE  
JEM FOUNDATION

ואתה תצוה... להעלות נר תמיד